

Sierra Leone



De Nationale Dovenraad van Sierra Leone, de SLNAD, heeft in 2010 contact gezocht met SVE. Deze organisatie was op de hoogte van de activiteiten die SVE in Gambia ontplooit en wilde graag soortgelijke in Sierra Leone realiseren.

Sinds 2011 is SVE actief in Sierra Leone. Sinds het einde van de burgeroorlog in 2002 wordt hard gewerkt aan de wederopbouw. De hulp aan Doven heeft bij de overheid nog geringe prioriteit omdat er erg veel oorlogsinvaliden zijn die zorg behoeven. Het enige wat men kan doen is het betalen van de salarissen van de drie dovenscholen die het land kent.

DE SLNAD wilde allereerst een verenigingskantoor inrichten. Een eigen plek. Verbetering van *Awareness en advocacy* is de tweede prioriteit. SVE maakt dit financieel mogelijk. Er is nu een eigen kantoor in Freetown die, hoewel nog niet helemaal ingericht, toch al dienst doet als ontmoetingsplek voor Doven. Als het kantoor klaar is wil men gaan werken aan voorlichting, het opzetten van een tolkenvoorziening en het ontwikkelen van cursusmateriaal waarmee lessen gebarentaal kunnen worden gegeven. Er is inmiddels een samenwerkingsverband tot stand gebracht tussen de St. John's School of the Deaf in Gambia en de SNLAD. Vanuit Gambia zal een audicien naar Sierra Leone worden gestuurd voor het screenen van doven en slechthorenden en het aanmeten van gehoorapparatuur. SVE zal dit bekostigen.

In Freetown, de hoofdstad, bevindt zich de Nationale School voor Doven met 120 leerlingen. Geen van de onderwijzers heeft een opleiding voor dovenonderwijs gevolgd. De gebaren die worden gebruikt ontleent men aan de American Sign Language (ASL). De leerkrachten hebben dringend behoefte aan specifieke scholing. n scholing. De school heeft negen jaar geleden een tweedehandse bus gekocht die echter nu kapot is en niet meer kan worden gerepareerd. Als gevolg daarvan komen er maar 80 kinderen naar school in plaats van de 120 die vorig jaar nog kwamen. Er moet dus een andere bus komen. De overheid heeft al tien maanden lang geen geld overgemaakt voor het betalen van de salarissen van de leerkrachten. Ook is er geen geld om eten voor de kinderen te kopen. In de middagpauze krijgen de kinderen alleen een kadetje. SVE wil hier de helpende hand gaan bieden en tenminste zorgen voor leerlingenvervoer en voor de dagelijkse warme maaltijd.



De ambassadeurs van Effatha zijn zeer welkom. Ontvangstcomité op het vliegveld van Freetown



Met het door SVE gefinancierde nieuwe hoofdkantoor van de SNLAD aan Elkstreet 7 in Freetown, is men heel tevreden. Dat is in het gele gebouw, op de 5e verdieping.



De SLNAD had geen eigen kantoor. Ze mochten dit 'hokje' gebruiken van de Nationale Gehandicapten Bond.



Met geld van de Stichting Vrienden van Effatha heeft de SLNAD nu een eigen kantoor. Een vergadering in de kamer van de penningmeester.



Bezoek aan de National School of the Deaf in Freetown. De bus voor het gebouw is kapot.



De leerkrachten hebben grote behoefte aan scholing. Een opleiding voor onderwijs aan Doven hebben ze niet gevolgd.



Les in een donker lokaal half onder de grond. Men roeit met de riemen die men heeft.



Geld voor warme maaltijden is er niet. Dan maar een (onbelegd)kadetje als lunch.



De oude schoolbus doet het echt niet meer en is ook niet meer te repareren. Er is geen geld voor een nieuwe bus. Veertig kinderen kunnen niet worden gehaald en krijgen dus geen onderwijs.



De Ebert Kakua Deaf School in Bo, (New York section), de tweede stad van Sierra Leone, groeit als kool.



Hier ontbreekt het geld voor de inrichting van de bijgebouwde lokalen. Hulp van de Stichting Vrienden van Effatha is zeer welkom



Een dagelijkse warme maaltijd voor deze kinderen is nu nog niet mogelijk.